



Dankbaar om gegeven leven

# Leo Wuyts

*Maatschappelijk werker - pastor*

Geboren te Herenthout op 9 december 1946 en er priester gewijd op 25 juni 1977.  
Actief in de parochie van O.-L.-Vrouw Wijnegem sinds 1977.

Overleden op 13 mei 2024 in Coda Hospice te Wuustwezel  
gesterkt door de ziekenzalving.

U wordt uitgenodigd op de verrijzenisliturgie in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wijnegem,  
Wommelgemsteenweg 34-36, op **zaterdag 25 mei 2024 om 10 uur**.

*Er is mogelijkheid om de plechtigheid te volgen via livestream vanaf 9.50 uur  
via <https://www.peeraer-wijnegem.be/rouwberichten/leo-wuyts/>*

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de ontmoetingsruimte van voornoemde kerk vanaf 9.30 uur.

De crematie, gevolgd door de bijzetting van de asurne in het urnenveld van de begraafplaats van Wijnegem,  
zal later in intieme kring plaatshebben.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,  
op vrijdag 17 mei van 19 uur tot 20 uur en zaterdag 18 mei van 16 uur tot 17 uur.

Dit melden u:

De plaatselijke kerngroep en de kerkraad,

Jos † en Nini Marinus - Wuyts,  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
Harry en Fanny Wuyts - Verwimp,  
kinderen en kleinkinderen,

*zijn zus, broer, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten,*

De families Wuyts en Deliën.

*Dank aan allen die Leo gedurende zijn leven met vriendschap en zorg hebben omringd.*

Bloemen noch kransen.

Correspondentieadres:  
Familie Leo Wuyts  
p/a Uitvaartzorg Peeraer  
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem  
digitaal condoleren via [www.peeraer-wijnegem.be](http://www.peeraer-wijnegem.be)